

Grøn Grundlovsdag – vær med til at gøre Grundlovsdag grønnere over hele landet!

D. 5. juni 2016 var Praktisk Økologi med til at holde Grøn Grundlovsdag for første gang. PØ var medarrangør af et grønt grundlovsarrangement sammen med SF i Vanløse og Fødevarefællesskabet i København (det skal lige bemærkes at ALLE partier var inviteret). Det korte af det lange er, at det var en rigtig fin oplevelse – og grundlovsdag er en rigtig fin demokratisk festdag. Mange gav udtryk for, at de netop kom, fordi de gerne ville vise, at det grønne var vigtig for dem og deres ønsker for fremtiden. Her kunne vi mødes på tværs af alt: partier, interesser og herkomst, og tale om det grønne på en festlig dag. Fra PØ's side kan vi kun opfordre alle vores dejlige havenetværk til at overveje at lave grønne grundlovsdage derude i det ganske land. Derfor har vi lavet denne lille guide:

1. **Arrangørgruppen.** Saml en aktiv gruppe på 2-3 personer fra netværket. Kontakt dem I gerne vil have med som medarrangører allerede i starten af året. Det kan være lokale foreninger og politiske partier, eller andre oplagte lokale aktører – I vælger selv.
2. **Program og planlægning.** Lav et udkast til programmet. Hvem vil I have med/hvem er målgruppen? Hvem skal holde grundlovstalen og skal der være flere der har ordet? Hvem står for hvad? Hvad har I brug for af ressourcer fx borde, bænke, telt, lyd, mad, print, penge osv.
 - a. Her kan I se hvordan programmet for første Grøn Grundlovsdag så ud:
 - 13.00 Velkomst og fællessang.
 - 13.00 – 17.00 Åbent fugleværksted for børn (børn klippede fugle i pap)
 - 13.15 Tale af Trine Krebs – formand for Praktisk Økologi.
 - 13.30 – 14.45 Samtalesalon om 'Økologi'. Alle kan deltage.
 - 14.45 Taler af Merete Hjorth Jensen fra Klimabevægelsen og Bjørn Tving Stauning fra Frederikssund klimaforening.
 - 15.00 Fællessang.
 - 15.15 Tale af John Holten-Andersen, lektor i bæredygtigt design og omstilling AAU, forfatter og aktiv i miljøbevægelsen gennem en halv menneskealder.
 - 15.30 – 16.45 Samtalesalon om 'Pligter'. Alle kan deltage.
 - 16.45 Fællessang og Grøn Grundlovs ugle er flyvende.
 - 17.00 – 19.00 Musik og sange af Juan Pino og Niclas Knudsen.
3. **Beliggenhed.** Vi var placeret nede ved Damhussøen, et sted hvor mange hænger ud, spiser picnic og går tur i weekenden. Derfor kom mange tilfældigt forbi eller kunne kombinere det med andet socialt, og det fungerede rigtig godt.
4. **Annoncering.** Vi annoncerede for dagen via lokalavisen, foreningernes hjemmesider og nyhedsbreve, og via et Facebook event. Der var omkring 35-40 aktivt besøgende igennem dagen, og det var et meget passende antal. Mange andre kiggede nysgerrigt, men kortvarigt forbi.
5. **Mad og drikke.** Der var inviteret et lokalt spisested til at sælge kartoffelmadder, kage, kaffe og æblemost. Et mikrobryggeri solgte øl og cider, og en lokal forening solgte også kage. Så det var ikke noget arrangørgruppen skulle tage sig af. Der var stillet 1 bord til rådighed til hver.
6. **Børn.** Børneaktiviteter er ret vigtige, hvis I vil have familier med. Der var stillet et fugleværksted op, hvor børn under opsyn kunne klippe, samle og male fugle af genbrugspap, og det var en succes.
7. **Økonomi.** Alle medarrangørerne lagde frivillige timer, og enkelte foreninger støttede med et mindre beløb til dagen. Der blev ansøgt om støtte fra Vanløse Lokaludvalg. Støttepengene gik udelukkende til print, leje af telt, borde, bænke og lyd.
8. **Grundlovstalen.** Trine holdt den første af tre grundlovstaler. I kan læse talen i slutningen af guiden (den er nemlig lidt lang☺)

9. **Samtalerne.** Samtalesalonen om Økologi var én Mikael, Trine og Sandra lavede til lejligheden. Samtalemenuen kan I se nedenfor, og kender I ikke til samtalesaloner, så læs meget mere her: www.samtalesaloner.dk. Vi mener at samtaler er grundlaget for at forstå hinanden bedre, derfor valgte vi at bruge salonerne på dagen. Det er en rigtig god og rolig måde at få fremmede mennesker til at snakke sammen, om noget der ligger dem på sinde, fx økologi.

Samtalemenu om Økologi

Hvornår stiftede du første gang kendskab til økologi?

Har du stået i et dilemma om økologi/ikke-økologi?

Hvad taler for og imod?

Hvad er din bedste oplevelse med økologi?

Fik det dig i praksis til at handle anderledes?

Har du nogensinde forsvaret økologien?

Hvad skete der så?

Hvad mener du økologien kan blive stærkere på?

Hvad kan du være med til at gøre, for at det sker?

Fortæl om dine (eller andres) erfaringer med at dyrke økologisk. Alt fra karse, eller ærtespirer i vindueskarmen, til økologisk landbrug.

Grundlovstale om økologi:

Grundlovsdag 2016

Søndag den 5. juni i Vanløse

Tale Trine Krebs, formand for Landsforeningen Praktisk Økologi

En teske jord kan indeholde over 5.000 forskellige typer bakterier, og i en håndfuld god og frugtbar jord er der flere levende organismer end der er mennesker på planeten.

Forsøg at få det ind i kroppen og fang det – jeg gentager:

En teske jord kan indeholde over 5.000 forskellige typer bakterier, og i en håndfuld god og frugtbar jord er der flere levende organismer end der er mennesker på planeten.

Frugtbar jord er en jord, der bimler og bamler af småt liv – meget af det liv, kan vi ikke se med vores menneskelige syn. Alt, det liv, om det er orme, bænkebidere, bakterier, svampe udgør et sindrigt system, som sørger for at de planter, som vi skal spise får de optimale livsbetingelser. ALT, det her liv, skal have noget at spise for at leve og gøre jorden frugtbar. Livet skal have organisk materiale: græsafklip, tang, kompost, blad – at spise, så der kommer mere liv, så der kommer endnu bedre livsbetingelser – så planterne får bedre mulighed for at få adgang til vand, næringsstoffer. Alt sammen for at du og jeg, kan spise levende mad, som når vi spiser den, løfter hver eneste af vores menneskelige celler i jubel og tak.

Det hele er meget enkelt – vi får det at spise – som vi giver jorden – jo mere komplekst – jo bedre for os- og for jorden. Det hele er også meget kompliceret – for hver lille svampespore, hver lille bakterie, har sine HELT

særlige optimale livsbetingelser, som udgør et virvar af sammenhænge mellem hinanden, så hvis vi alle sammen satte os for NU- at TEGNE, hvordan den her lillebitte bakterie, kun kan leve, hvis den her lillebitte svamp er med til at frigive lige præcis det her næringsstof, som kun kommer frem fra lige præcis den her plante, som kun vokser lige præcis her, fordi her faldt en dinosaurslort for 10.000 år siden – og i øvrigt, vokser den bedst, hvis den står ved siden af den her plante – fordi den plante udskiller et stof, som gør den anden plante bedre i stand til at modstå angreb fra den her lus – og for øvrigt, så kan det hele kun lade sig gøre, fordi den her humlebi har specialiseret sig i at bestøve den første plante, som har en meget aflang blomst, som kun en bi med en meget lang snabel kan nå ned i. OG DET STOPPER SLET IKKE HER, det bliver bare ved og ved og ved – og vi mennesker med vores bittesmå og fantastiske hjerner, kommer aldrig til at få den tegning færdig, før det hele har ændret sig og tilpasset sig – fx tørke, mere regn.

Jeg får bare lyst til at sige TAK. TAK TAK TAK TAK. Juhuuu for at vi lever i så stor enkelhed og så stor kompleksitet – jeg tænker at det holder os beskæftigede og vågne og ydmyge.

Hvorfor er jeg gået under jorden, når dagen i dag er en festdag for Grundloven? Praktiske Økologer kan bare få alting til at handle om vores yndlingsemne, jorden?

JA, for jo mere jeg beskæftiger mig og lærer om jorden, om frugtbar jord – om hvor lidt der skal til, og hvor meget vi kan gøre forkert i den bedste mening: Køre med store maskiner, sprøjte gift, høste mere end vi giver tilbage – alt sammen noget, som lader dårligere livsbetingelser tilbage til alle det småtte liv, som skal føde os med de bedste livsbetingelser.

OG hvor nemt det hele er, alligevel og hvor barskt og hvor generøst og hvor uoverskueligt og alligevel så dejligt enkelt smukt, så tænker jeg, at det er ligesom et samfund. Det er lige så komplekst og med så mange relationer, at vi som borgere af og til helt taber pusten. Alligevel, så forsøger vi, forsøger vi hver dag, at gøre vores bedste for at systemet kommer til at fungere. Og vi kommunikerer det hele via et sprog, en krop, der kan flytte sig – meget ulig jorden, planterne, vil nogen sige. Intet kunne være mere forkert, for planter og dyr kommunikerer via kemiske stoffer, det hedder allelopati med et smukt ord – og det betyder fra græsk allelo = "hinanden" + patheia = "påvirkning". Begrebet bruges om et samspil mellem organismer af to forskellige arter. Planter flytter sig også, bare langsommere med frø, udløbere...

Er dette samspil i naturen så bare fryd og gammen og let og ligetil – ulig det, som vi måske synes at opleve i vores eget samfund? Du skygger, du tager mit vand, Hey, hvis du blomstrer nu, så kan jeg ikke følge med, Halløj, du spreder dig så hurtigt, at jeg ikke får nok at spise. Naturen kan være lige så barsk og effektiv, som samfundet – men hele pointen er, at det er noget lort, endda for arten selv, hvis den overtager verdensherredømmet. JEG ER DEN ENESTE plante i VERDEN, kan den så stå og råbe ud – lige inden, den dør.

INGEN, kan hverken i jorden eller i samfundet, være alene. Eller klare sig uden relationer til de andre. Vi strider og arbejder og tier og beder og græder og råber og samtaler for at forstå, hvor vi bedst gør nytte – hvordan vi bedst kan organisere os, så vi får vores bedste sider af os selv og samfundet frem.

Jeg tænker at vi er kommet langt med grundloven. Dygtige, fremsynede mennesker, har forsøgt at skrive noget langtidsholdbart ned, for at kere sig og drage omsorg for at vi alle sammen kan være her og være os selv – SAMMEN med de andre. Det gør mig rigtig glad og stolt at leve i et land, hvor vi insisterer på at gøre det sværeste: AT få alle med, at respektere alle stemmer og alle bønner – uanset at vi ved, at det er noget bøvl, til tider håbløst langsomt, ineffektivt. Set i det lange perspektiv, ser det dog ud til, at det giver fredelige samfund med initiativrige og glade borgere.

Det er mit håb, at vi sammen, kan bruge dette enestående samfund til at knytte endnu flere relationer for at vi sammen arbejder for en frugtbar jord og et frugtbart samfund. Og for mig at se hænger de to ting sammen. Prygler vi jorden, det vi spiser, så prygler vi også hinanden og det ypper kiv og gør trætte og kede.

Finder du dig selv i en situation, hvor du er træt og ked, og du ikke orker at tale op imod det, arbejde for, gøre din stemme gældende, så har du altid muligheden at tage adoptere et stykke jord, og sørge for at lige netop dit stykke, får netop de livsbetingelser stillet til rådighed, så det bliver mere og mere frugtbart – mere biodiverst – mere komplekst og meget sjovere at se på. Det gælder al slags jord. Jorden på en parkeringsplads, jorden i rabatten, jorden udenfor kirken, jorden om dit hus, jorden i din gård, jorden ved din yndlingssti. Det fede er, at det er ikke engang al slags jord, som du kan adoptere i dit hjerte, som du behøver eje – eller fortælle nogen, at det faktisk, er din jord, det her. I øvrigt er det jo absurd, for jorden tilhører alle – og især vores ufødte generationer.

Jeg glæder mig meget til dagen i dag, hvor jeg håber at vi i frugtbare samtaler i samtalsaloner, ved tilfældige møder, gode snakke, et øjekast, et sving med hoften, et klap, et nik, en tåre – bliver knyttet til hinanden i vores store mangfoldighed, så vi sammen kan arbejde videre støt og roligt for et frugtbart samfund – enkelt og komplekst – og vildt mangfoldigt og robust.